

Våbnet for slægten Moltke viser tre sorte urfugle på et skjold.



Stiftamtmand Moltke



Fortælling om Stiftamtmandinde

Ida Elisabeth Moltke

f. von Lutken

(1763 – 1797)

Stiftamtmandinde Moltke

Ida Elisabeth Lütken, født 24. juni 1763 København – død 17. september 1797. Hun var datter af kommandørkaptajn Christopher Lütken. Blev gift som 20 årig med Lensgreve Werner Jasper Andreas Moltke, som har afsat sine spor i Ribe gennem sit virke som Stiftamtmand. Ægteskabet gav 4 børn.



Stiftamtmand

Moltke

Ægtemanden Stiftamtmand Moltke

I 1782 var W.J.A. Moltke kammerjunker* hos prinsesse Charlotte Amalie og blev samme år udnævnt til kammerherre. I 1803 fik han storkors af Dannebrogordenen og i 1834 blev han Greve. Fra 1787 – 1796 var han amtmand over Roskilde og fra 1796-1810 blev han stiftamtmand i Ribe. I 1810 blev han stiftamtmand over Sjællands Stift og amtmand over Københavns Amt samt Færøerne.

* En kammerjunker var ganske rigtigt et embede ved hoffet, der lå allernederst i hierarkiet. En kammerjunker lå under kammerherre og varetog primært opgaver med at servicere og opvarte de adelige eller personer ved hoffet.

Fra år 1816 til 1834 var han overpræsident i København. Han døde i 1835 og blev begravet i Køge. I Moltkes tid som stiftamtmand i Ribe opnåede han, at forbedre vejsystemet, anlægge en plantage, opføre en ny stiftamtmandsbolig, oprette Borgervæbningen, indføre gadebelysning i Ribe og medvirke til anlæggelsen af en ny kirkegård.

Da familien Moltke med 4 børn flyttede til Ribe, var det umuligt for dem at få en passende bolig. Han byggede derfor den nuværende stiftamtsgård i Puggårdgade, i første omgang for egen regning og ved kgl. Resolution i 1801 som Embedsbolig. På et solur på bygningens sydgavl står:

”Denne gård er bygget 1797 af W. Moltke og Elisabeth Lütken”



Stiftamtsgården i Puggårdsgade

I 1802 blev han af ”det erkendtlige” Ribe, påskønnet for hans indsats for byen og der blev rejst en mindestøtte for ham. Monumentet er i dag placeret ved, indkøbscenteret ved Føtex og Rema hvor vejen er opkaldt efter stiftamtmanden; Moltkes Allé.



Æresstøtten til minde om Stiftamtmand Moltke



Støtten blev sat af ”det erkendtlige” Ribe

Stiftmandinden - begravet 2 gange

Stiftamtmandinde Ida Elisabeth Moltke var den første, der blev begravet her på Ribe Gl. Kirkegård, i maj måned år 1807. Men det var ikke stiftamtmandindens første begravelse, hun døde den 17. september 1797, 34 år gammel og blev begravet ved Ribe Domkirke, hvor kirkegården på daværende tidspunkt lå.

Af forordning fra 22. februar 1805, blev alle indendørs begravelser forbudt og det blev pålagt købstæderne at sørge for at anlægge kirkegårde udenfor bykernen. I den forbindelse blev Ribe Gl. Kirkegård anlagt.

Det var svært for borgerne at vænne sig til den nye kirkegård og den nye tradition med at blive begravet væk fra eller inde i kirken. For at overvinde borgernes modvilje mod den nye kirkegård, lod stiftsamtmand W.J.A. Moltke sin afdøde hustru levninger flytte inde fra Ribe Domkirke og genbegrave på den nyanlagte kirkegård. Herefter fulgte stadens borgere efter uden nølen, vi kender ikke de forhandlinger, som ligger forud for denne flytning af stiftamtmandindens lig, men selve kirkegården blev først indviet den 2. juli 1807, og ligflytningen foregik ifølge begravelsesprotokollen for Ribe Domkirke allerede "Maj 1807". Man tog således kirkegården i brug før indvielsen af den nye kirkegård.

Ordlyden på Stiftamtmandinde Moltkes gravsten omtaler da også flytningen til Ribe Gl. kirkegård som "et lysere hvilested":



Gravstedet blev straks kategoriseret som "vedligeholdes bestandig af Kirken". Der findes i dag ingen gravstedsejere og gravstedet vedligeholdes af Ribe Kirkegårde.



Gravgade

Stiftamtmandinde Ida Elisabeth Moltke ligger begravet i afdeling F 103 A markeret med den røde prik på kortet.

Kilde: <https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/7690/110664>



**RIBE
KIRKEGÅRDE**

Ribe Kirkegårde

Tlf.: 75420160

mail@ribekirkegaarde.dk

Kannikegården

Torvet 15

6760 Ribe